

Eilandvakantie

Ameland



21 t/m 28 juli 2017

Eilandvakantie Ameland van 21 t/m 28 juli 2017 in de accommodatie de
Suudwester (huisje Piggelmee), Kerkpad 4 in Hollum.

Deelnemers:

Willy Lindhout
Petra Driesen
Abel Zeeman
Hans Mullender
Pieter de Jonge
Karel Geluk

Begeleiding:

Betsy van Huizen
Jack van Dalen



Petra



Willy



Karel



Hans



Pieter



Abel



Betsy



Jack

Vrijdag 21 juli

Nadat de boodschappen waren gedaan, we Petra, Willy en Hans hadden begroet en de spullen hadden ingeladen vertrokken we even na twaalf uur richting Holwerd. Om 14:30 uur zat Karel aan een kopje koffie in het restaurant van de veerdienst. Ook Abel en Pieter werden op dat moment door de taxi afgezet. Het verliep dus allemaal heel voorspoedig. Omdat we zo vroeg waren hadden we de mogelijkheid een boot eerder te nemen. Dat hebben we natuurlijk gedaan.



Het personeel van de Wagenborg (de veerdienst) zorgde ervoor dat we op het dek van de veerboot, pal naast de lift konden parkeren.



Van Nes, waar we aan wal gingen, naar het vakantiehuisje was het nog iets meer dan een kwartiertje rijden.

Het was nog even zoeken naar het huisje. Eenmaal aangekomen kwam Dorien ons begroeten. Er werd een bed bijgeplaatst waardoor we even moesten wachten. Daarna werden de kamers ingedeeld, de bedden opgemaakt en de koffers uitgepakt. Daarna werd de medicatie uitgedeeld. Het was ondertussen zo laat geworden en iedereen was zo moe dat we bij snackbar "de Fretpot" friet met een kroket of frikandel zijn gaan eten. Terug in het huisje hebben we nog een kop koffie gedronken waarna iedereen zijn bed opzocht.

Zaterdag 22 juli

Na (al dan niet) een goede nachtrust zaten we weer vroeg aan het ontbijt. Niet dat we dat hadden afgesproken, het kwam gewoon zo uit.

Na het ontbijt zijn we naar Nes gereden om bij de Jumbo daar boodschappen te doen. Het leek net of heel Ameland inclusief alle vakantiegangers op dat moment daar hun boodschappen deden. Het was er zelfs zo druk dat we de auto in de berm moesten parkeren. Op de parkeerplaats was niet één plek meer vrij.

Nadat de boodschappen waren ingeladen zijn we doorgereden (of eigenlijk terug) naar pannenkoekenrestaurant "Onder de vuurtoren" om te reserveren voor één van de komende dagen.

Van daaruit naar de drogist in Hollum waar ze ook ansichtkaarten verkochten. Die hebben we ook maar meteen gekocht. Daarna was het tijd om wat te gaan drinken op het terras. We zaten er heerlijk: niet te warm, beetje in de schaduw.



Terug bij de bus, toen we wilden wegrijden, gebeurde er helemaal niets (nee, niet de lampen laten branden...). Overleg gepleegd en de Wegenwacht gebeld. Die was er gelukkig binnen een half uurtje. Diagnose van de meneer van de Wegenwacht / Steven Visser van de gelijknamige garage: kapotte dynamo, de accu wordt niet bijgeladen. Met starthulp

wilde de bus wel starten. Konden we in ieder geval met de bus naar het huisje rijden en de boodschappen uitladen.

Daarna kwam meneer Visser met een laadapparaat naar het huisje zodat in elk geval de accu opgeladen kon worden en we een aantal keren konden starten. Zodra we dan weer in het huisje waren moest de accu weer worden bijgeladen. Dat moesten we zien vol te houden tot dinsdagochtend. Toen werd er een nieuwe dynamo ingezet.

Een aantal deelnemers hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt een middagdutje te doen. Anderen hebben lekker in het zonnetje gezeten.



's Avonds stond er macaroni met shoarma op het menu.

Daarna hebben we nog wat gedronken en tv gekeken en zijn we op tijd naar bed gegaan.



Zondag 23 juli

De dag ervoor hadden we afgesproken dat we vandaag zouden uitslapen. Het was tenslotte zondag.

Tot onze verbazing zaten de meeste deelnemers al rond 8 uur aan tafel. Even na 9 uur waren we klaar met ontbijten.

Na het ontbijt hebben we gepraat wat voor werk iedereen doet en welke hobby's de deelnemers hebben. Gewoon om elkaar een beetje beter te leren kennen. Ook hebben we besproken wat we (deels) de rest van de week gaan doen aan (uit) eten en excursies.

Rond half één hebben we een boterham op het vuistje gegeten en een kopje koffie gedronken. Daarna hebben we een bezoek gebracht aan het Nostalgisch Museum. Daar was van alles te zien over het begin van de vorige eeuw. Van oude auto's en oude fietsen tot hoe de apotheek, de kruidenier en een klaslokaal er uit zag. De meneer die erover vertelde deed het heel leuk.





Om vijf uur hebben we pannenkoeken gegeten in pannenkoekenrestaurant "Onder de vuurtoren" in Hollum. Lekkere en grote pannenkoeken waren het. Daar hoorde uiteraard ook een ijsje bij!



Terug in het huisje hebben we nog wat gedronken en tv gekeken. Rond een uur of tien lagen de meesten in bed.

Maandag 24 juli

We zaten weer vroeg aan het ontbijt. Rond half tien zaten we buiten op het terras in het zonnetje. Dat beviel heel goed. Daar hebben we een kopje koffie gedronken en geluncht.

De 21^{ste} zijn we op Ameland aangekomen. Het werd nu toch wel tijd om een bezoekje aan het strand te brengen! Zo gezegd, zo gedaan.



Van daaruit zijn we naar het juttermuseum in Buren gereden. Hier zagen we hoe de Amelanders vroeger leefden van de zee en hoe de huizen er van binnen uitzagen.



Flessenpost



Zo zag het er vroeger van binnen uit

Op de terugweg hebben we bij de Jumbo in Nes weer boodschappen gedaan. Wat was het er weer druk! Voor onze grote bus was er op de parkeerplaats geen plaats.

Terug in het huisje hebben we wat gedronken en daarna heeft Betsy gekookt.

's Avonds hebben we uiteraard de wedstrijd Nederland-België gekeken, die Nederland met 2-1 heeft gewonnen!

Dinsdag 25 juli

Deze ochtend moest onze bus naar de garage om er een nieuwe dynamo in te laten zetten. Rond half twee kregen we een telefoontje dat de bus gerepareerd was en konden we weer op weg.

Eerst maar boodschappen gedaan en terug gegaan naar Steven Visser, de meneer van de Wegenwacht / garagehouder om hem een bloemetje aan te bieden voor de goede zorgen en de snelle service.

Om vier uur werden we door Julius, Lous en Kees getrakteerd op frites en een ijsje. Julius en Loes zijn de ouders van Kees. Onze Hans en Kees kennen elkaar van school "de Wilg" en (stichting) Kreatief. Wat een toeval dat ze elkaar op Ameland tegenkomen!



Na de frites en het ijsje had niemand meer echt honger. We hebben dus ook later gegeten. Na het eten hebben de deelnemers die zich als vrijwilliger hadden aangemeld om af te ruimen en op te ruimen (dat deden we altijd allemaal samen) opgeruimd. Hierna was het tijd voor de tv.

Woensdag 26 juli

Ook deze ochtend zaten we weer vroeg aan het ontbijt.

Na het ontbijt had we een uurtje vrij. Een aantal mensen ging buiten in het zonnetje zitten.

Rond elf uur vertrokken we naar Nes waar. Er was markt. Het was er dan ook gezellig druk.

Voordat we aan boord van de Robbengoot gingen hebben we een tosti gegeten en wat gedronken.



Ook Pieter kwam een kennis tegen

Willy is helemaal van het busje naar de boot gelopen.



En dat is nog niet alles. Ze heeft zelfs op het bovendek gezeten. Hiervoor moest ze een steile trap op. Met een beetje hulp van de begeleiding ging dat echter prima!



Om stipt half twee zette de Robbenboot koers naar de zandbank waar de zeehonden en robben verwacht werden. Betsy trakteerde ondertussen op een heerlijk ijsje. Dank je wel Betsy! En inderdaad na ongeveer drie kwartier varen zagen we ze in de verte liggen te zonnen op de zandbank. Door de geringe diepgang van de boot konden we heel dichtbij komen en mooie foto's maken. Hiervoor kreeg iedereen ruimschoots de gelegenheid.





Nadat de foto's gemaakt waren voeren we weer terug naar de haven van Nes. Willy liep weer het hele eind terug naar het busje. Goed gedaan Willy!

Terug in het huisje hebben we gekookt. Na het eten hielpen we (bijna) allemaal mee met opruimen. We hebben nog even in het zonnetje gezeten, het journaal en het het programma "Bonje met de burens" gekeken.

Het was een geslaagde dag. Iedereen heeft genoten van de boottocht.

Donderdag 27 juli

We zaten op tijd aan het ontbijt. Daarna zijn we naar Ballum vertrokken. Hier werd de hele dag de oude ambachten dag gehouden. We zagen een optocht van oude fietsen en tractoren en natuurlijk heel veel kraampjes. Hoe kun je zo'n optocht nou beter bekijken dan onder het genot van een kopje koffie? Dat hebben we dus ook gedaan. Op ons gemak hebben we de kraampjes bekeken.





Daarna zijn we naar Nes gereden en daar hebben we op ons gemak heerlijk geluncht.

Na de lunch reden we terug naar het huisje waar we een groepsfoto hebben gemaakt.



Tot we voor de laatste keer uit gingen eten hadden we nog wat vrije tijd. Een enkeling deed een middagdutje, anderen zaten buiten in het zonnetje.

Even na vijven vertrokken we te voet naar restaurant "De Griffel". Dit restaurant was vroeger een school.



We konden kiezen uit een heerlijk stukje vlees of vis. Uiteraard met gebakken aardappeltjes, frietjes, bloemkool, salade en andere lekkernijen. En als toetje: ijs. Het heeft goed gesmaakt!

Vrijdag 28 juli

Zoals altijd op zo'n laatste dag moesten we vroeg uit de veren. En nu zeker, omdat onze boot naar Holwerd om 09:30 vertrok.

In Holwerd aangekomen namen we afscheid van Karel die op eigen gelegenheid naar Sittard ging. Abel en Pieter gingen met de taxi naar Onstwedde. Hans en Willy werden in Veenendaal opgehaald en Petra ging mee naar Arnhem waar ze door de taxi werd opgehaald.

Het was een fijne vakantie!

Namens Betsy en mij: hopelijk tot een volgende keer!!

